

Volg [deze link](#) als deze email niet goed leesbaar is.



Nieuwsbrief Stichting Fuertedogs 4-2009

Fijne kerstdagen en een liefdevol en voorspoedig 2010!



DOGGYLANGUAGE
helpt u en uw hond!



PURINA
PROPLAN
Beschermt, terwijl het voedt

Aan het woord: Elke Kaaskooper..

Hier op de valreep van 2009 nog een woordje vanaf de Fuertedogs finca. Ik kijk terug op een jaar met een hoop positieve gebeurtenissen, als ook verdriet en tegenslag. Enerzijds vonden er weer velen hondjes een eigen thuis, anderzijds werden er velen malen meer honden verwaarloosd, afgedankt en afgemaakt in de dodingstations.

Ondanks dat het de afgelopen periode stiller was qua aanvragen hebben toch een aantal Fuertedogs kopstukken hele fijne thuisen mogen krijgen. Zoals de 9 jarige mooie, grote LEILA die de laatste tijd wegwijnde en nu alle aandacht krijgt in België. De 10-jarige TERRY die al bij de dierenarts was om in te slapen en nu vrolijk en wel in Amersfoort woont. En natuurlijk CATOOTJE, het wereldvreemde hondje van een dakterras dat al 3 jaar bij mij was en het nu fantastisch doet bij Joke Herlaar (hieronder haar verhaal). Dat is toch heel wat waard.



De afgelopen maanden waren er ook meer belangstellende bezoekers op de Fuertedogs finca, mensen die de honden aandacht gaven en graag een helpende hand toestaken. Allemaal hartverwarmend.

Op de Fuertedogs finca is ondertussen een relatief grote groep honden die al behoorlijk lang op de finca verblijven waarvoor zich tot op heden geen belangstellenden hebben gemeld. Enorm jammer want er zitten vele fantastische honden tussen waaraan men een fijne kameraad zou hebben. Ik blijf dan ook voor ieder van deze hondjes hopen op een eigen baas en mand. Soms lig ik s'nachts wakker en duizelt het mij van de enorme verantwoordelijkheid, zoveel hondenbekkies die om zorg en voer vragen en van mij en mijn conditie afhankelijk zijn. Zoveel lieve en miskende podenco's die zo weinig kans lijken te hebben op een nieuw thuis.

Zonder al die fijne mensen die er voor kozen om een hondje een thuis te geven of om een hondje op afstand te adopteren, of mij en de honden een hart onder de riem steken met een opbeurend mailtje of berichtje over hun hondje of met een donatie, zonder dat alles, zou ik onder de last bezwijken.

Mijn wens voor 2010 is dan ook iedereen zn blijvende betrokkenheid en steun voor de fincahonden en de hoop om nog meer mensen te treffen die bereid zijn om een Fuertedoggie (op afstand) te adopteren. Het is vast mogelijk om 500 mensen te vinden die allen bereid zijn om EUR 5 of meer per maand te doneren voor de honden.

Mijn hart zegt, het is mogelijk om 81 fijne huizen te vinden voor elk van de hier aanwezige hondjes opdat er weer nieuwe hondjes gered kunnen worden. Mijn hart heeft hoop en hoop doet leven en dat is wat de honden verdienen, leven ipv de dood in de gemeentelijke dodingstations .

Wat zegt u hart? Helpt u mij wederom in 2010 om de honden te helpen? Hopelijk herinnert u zich ook in 2010 onze favoriete slogan:

"You cannot save the dogs of the whole world, but you can save the whole world of ONE dog!"



Happy End..

Sinds begin oktober hebben er naast de 13 honden die gered werden uit het dodingstation en tijdelijk bij Elke verbleven totdat ze konden afreizen naar vrienden in Duitsland ook nog 12 Fuertedogs honden een nieuw thuis mogen krijgen.

Voor Kingsley, Farol (nu Timmy), Flair (nu Kailey), Mona (nu Moby), Terry, Catootje, Celly (nu Noa), Leila, Billie, Othello, Lelie en Filo zal het een gezellige kerst zijn, voor het eerst een warm thuis bij hun nieuwe baasjes. Wij wensen ieder van hen en hun adoptiefamilies fijne dagen en een voorspoedig 2010 en hopen dat er nog vele Fuertedoggies mogen volgen!



Fuertedogs vrienden..

Afgelopen week heb ik een algemene vergadering van de stichting bijgewoond en werd er besproken hoe 2009 is geweest voor Elke en de hondjes en hoe we als stichting hebben kunnen helpen. Vanuit een warm huis, met een dak boven ons hoofd en volop eten en drinken is het makkelijk evalueren, alleen ken ik ook de andere kant van het verhaal, de keiharde realiteit bij Elke op de Finca.

Hoe makkelijk je hier iets kunt zeggen over de afschuwelijke situaties met honden op Fuerteventura, hoe hartverscheurend het is als je zelf op de finca bent en ziet hoe erg sommige honden zijn toegetakeld en verpest zijn. Gelukkig zijn ze bij Elke weer veilig en knappen de meeste honden ook erg snel op. Sommige honden vinden een nieuwe baas, maar helaas zijn er ook veel honden die zo getraumatiseerd zijn dat ze bij Elke moeten blijven.

Ikzelf heb de 3 keren dat ik afgelopen jaar op de finca was met eigen ogen gezien dat iedere hulp erg belangrijk is en dat elke euro die donateurs geven goed besteed wordt. Helaas is er nog steeds geld nodig, veel geld om dit project draaiende te houden. Nu staan de kerstdagen weer voor de deur, vorig jaar hebben we met een kerstactie een hoop hondjes van de dood kunnen redden. Voor het dit jaar hebben we veel nieuwe donateurs nodig om het werk op de finca te kunnen voortzetten.

Help Elke en de hondjes 500 extra donateurs te krijgen van minimaal 5 euro per maand. Ik denk dat iedereen wel 1 of 2 vrienden kan vinden die zich willen aanmelden als donateur voor een hondje op afstand. Dit zou een fantastisch begin kunnen zijn voor 2010!!! Wie helpt ons? Geïnteresseerden kunnen mailen naar: adoptieopafstand@fuertedogs.com

*Hele fijne kerstdagen en alvast een voorspoedig 2010!
Stichting Fuertedogs: Arthur Verver*



Joke Herlaar over Catootje..

Vaak grappen mensen "Catootje cadeautje" en inderdaad ervaar ik deze 10-jarige dame met al haar overwinningen als een cadeautje. Toen Catootje bij me kwam, was het een bang muisje voor wie zo'n beetje alles bedreigend was: even lekker knuffelen was niet vanzelfsprekend leuk, elke wandeling een bezoeking en nog veel meer 'normale' situaties waren voor haar bronnen van stress.



In de negen weken dat ze nu bij me is heeft ze een groot deel van haar angst voor enge zaken tijdens het wandelen overwonnen, zoals geluiden van deuren of ramen die geopend/gesloten worden, langrijdend verkeer, mensen – en vooral kinderen – op straat. Ze loopt nu meestal flink door en gedraagt zich steeds meer als andere honden: lekker opgaan in geuren die opgesnoven dienen te worden, over het plasje van een vorige bezoeker van dat plekje heen plassen.

In huis zijn we inmiddels zover dat ze zich lekker door mij laat aanhalen, dat ze af en toe zelfs half op haar rug draait voor een kriebel over haar buikje en juist twee dagen geleden kwam ze even naast me op de bank liggen. Al die gedragingen die eerst eng waren en die dan door Catootje toch gedurfd worden geven mij een in de gloria gevoel. Wat een dapper meisje! Steeds weer grenzen verleggen en verkennen of het veilig genoeg voelt om iets aan te durven.

En ze moet wat ondernemen hoor! Ik neem haar mee op de fiets, Cato in een draagzak tegen mijn buik/zij gedrukt. We reizen met de auto, maar ook met de bus en de trein en we zijn al zover dat Catootje af en toe alleen in de auto achter blijft, terwijl ik een boodschap doe. Ze doet het fantastisch.

En ze heeft nog veel meer potentieel. Catootje is een zeer slim hondje en we gaan in de toekomst dan ook zeker op les, in elk geval voor de basis opvoeding, maar misschien zelfs voor meer, want voor een lekker hapje wil Catootje veel presteren.

Aangezien ze spelen niet heeft geleerd en ook niet snapt, gaan we op zoek naar andere zaken die haar voldoening geven en haar lichamelijk en psychisch in goede conditie

31-7-2010

Periodieke nieuwsbrief Fuertedogs

brengen/houden. Ik ben blij en dankbaar dat dit cadeautje mij ten deel is gevallen en dat Elke het vertrouwen had dat Catootje bij mij wel zou gedijen!

Fijne kerstdagen en een liefdevol en voorspoedig 2010!

Stichting Fuertedogs

<http://www.fuertedogs.com>

Rekeningnummer: 52.82.62.289

T.N.V. Stichting FUERTEDOGS te Barendrecht

IBAN: NL42ABNA0528262289

BIC: ABNANL2A

[afmelden](#) voor deze mailing | profiel [wijzigen](#) | powered by [Yeshello](#), keep in touch.